

## Nachtkoppelwedstrijd Eemskanaal Overschild.

14 / 15 juli 2018

In de nacht van 14 op 15 juli is de jaarlijkse nachtkoppelwedstrijd gevestigd aan het Eemskanaal bij Overschild. Ik was al heel lang van plan om een keer deel te nemen aan een nachtwedstrijd en had me twee jaar geleden al eens opgegeven bij Hc Delfzijl. Helaas is deze wedstrijd toen drie dagen voor de tijd afgezegd en moest ik mijn toenmalige koppelmaat teleurstellen. Twee jaar na dato is daar de herkansing en Henk wilde het wel weer proberen.

Ik dacht ik zorg ervoor dat ik een kwartier eerder ben zodat ik nog even wat kon eten. Eenmaal in de kantine van Winneweer bleek dat ik niet de enige was met dat idee want bijna alle koppels waren al gearriveerd. Iedereen had er merkbaar veel zin in en de stemming was beregezellig.

Na de loting vertrok iedereen naar het water en het installeren voor de nacht kon beginnen. Naast de nodige visspullen en verlichting werden op sommige visstekken volledige restaurants ingericht. Gelukkig hadden we ruime stekken gemaaid waarop dit ook mogelijk was.

Om 19:00 uur gaf Harry het startsignaal en kon er gevist worden. Door de palingplaag van de open stekwedstrijd een paar weken ervoor hadden we besloten geen pieren te brengen maar veel dode maden en casters.

Dit leverde mij voor tot 12:00 uur twee windes en een blik op in mijn leefnet en het kostte me drie voorstellen. Mijn koppelmaat stelde zijn oorspronkelijke visie bij en begon mais toe te voegen aan zijn mix.



Geduldig hield ik vast aan mijn tactiek en bleef veel dood aas en casters brengen. Helaas bracht ook dat niet de hoeveelheid vis waarop ik hoopte. Van 12:00 tot 5:00 kon ik slechts 1 brasempje haken.

Onze burens aan de linkerkant waren weliswaar de hele nacht druk, maar aan de heldere afkeurende kreten was duidelijk te merken dat het voornamelijk paling betrof. De burens aan de andere zijde bleven echter de hele nacht door "spetteren". Mijn maat kon ze maar niet te pakken krijgen en bleef tot 5:00 uur in de ochtend met een leeg net doorvissen. Gelukkig was er genoeg te doen. Zo hebben we sate gemaakt en heerlijk opgegeten en hebben we nog een tijd naar zijn bril gezocht die hij had laten vallen in het riet. Al met al een leuke nacht gehad met te weinig vis. Toen de zon weer aan de horizon



begon te verschijnen begon de vis te azen op mijn voorplaats en heb ik nog een eindsprintje gemaakt van zeg maar 5 Kilogram. Mijn maat wist ook nog 1 vis te vangen en was gelukkig van de nul af.

Om 7:00 luidde weer het eindsignaal en de netten konden uit het water. Het gespetter bij onze rechterburen bleek inderdaad vis te zijn want Harry en Martin wisten het vak te winnen met een behoorlijke voorsprong. In vak B Wisten Anton Drent en Erwin Sikkens hun vak te winnen met exact het zelfde gewicht als Harry en Martin: 37.840 gram.

We kunnen dus spreken van maar liefst vier dagwinnaars!

Allemaal gefeliciteerd!

Iedereen bedankt voor de supergezellige beleving en tot het volgende visfeest!

Namens het bestuur,

René Huisman